

## Harfst in 't kebouterbos

Kebouter Pim kun maor niet slaopen  
Kebouter Pim vun de bos zo kaal.  
Gien bladtie jao meer an de bomen  
En hiel gien kleurties, alles zo vaal.

Hij wus metien een plannegie  
Maor dat kun e niet allènt!  
Hij reup al zien vriendties bij mekaor:  
"Zörg daj der um 12 uur bent!"

En Pim vertol zien plannegie  
an alle kebouters, midden in de nacht:  
de bos weer opfleuren, da's merakel!  
Zie gungen an 't wark, hiel hiel zacht.

Welken waren an 't knippen en varven,  
mooie bloemen van papier.  
Aanderen hungen bladties in de bomen  
en elkenien die har plezier!

Zie zungen vrolijke liedties bij 't wark  
en um 6 uur was alles an kaant.  
En, muu of niet, ze vierden feest  
in 't mooiste bos van het laand!

*schriefster: Hermien Boesjes*