

## BIJLAGE I

DE OELEWAPPER

BOVENBOUW – SCHRIEF ZÖLF EEN GEDICHT

**De** \_\_\_\_\_

Ik bin de \_\_\_\_\_

As het sneistörm bin ik \_\_\_\_\_

Ik zit geern op de \_\_\_\_\_

Al krieg ik daorveur \_\_\_\_\_

Ik bin de \_\_\_\_\_

's Nachts ... ik met mien \_\_\_\_\_

En as de \_\_\_\_\_

Dan \_\_\_\_\_

Ik bin de \_\_\_\_\_

Een \_\_\_\_\_

Die eet ik \_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_