



Roezie

tekst & muziek: R. Elfrink



Ik ben alweer veur de tiende keer
Mien neie deus met stiften kwiet
Ik vraag mien breur, maor wat ik heur
Is elke keer: 'Ik heb ze niet'

Dan is e vort, ik kiek dan kört
Even in zien kaomer rond
En wat ik zie, je geleuft het niet
Daor ligt mien stiften op de grond

refrein

Ik heb weer roezie, ik heb weer roezie
Altied gedonder en gezeur
Ik heb weer roezie, ik heb weer roezie
Weer roezie met mien breur (2 keer)

As ik mooi speul en me niet verveel
Met al mien poppen, mooi allent
Dan heurt hij wat, komt as een kat
Gloepends snel naor boven rend

Hie pakt mien pop vast bij de kop
slat heur keihard tegen de muur
Ik stomp hum dan, zo hard ik kan
Ik haot hum zo, mien stomme breur

refrein

Mien mam komt in mien kaomer rend
Waar is je breur, waar is die vent
Ik bin hum kwiet, sinds half tien
Gieniene hef hum argens zien
Ik mus reren en hölp snel zuken
Hij was vallen in de toen
Ik was zo bliede da'k hum weer zag
Da'k mien kapotte pop vergeten was

refrein

Ook al heb wij vaak roezie, slim vaak roezie
Altied gedonder en gezeur
As hij er niet is, dan is er wat mis
Hij blef altied mien breur